



## **Kerstbijeenkomst district Midden – Nederland 2023**

Het was weer zover, de traditionele kerstbijeenkomst van ons district, altijd een gezellig samenzijn en mooi aangekleed met kerstversieringen van zowel De Weistaar, de locatie in Maarsbergen waar wij altijd samenkomen, als van onszelf.

Ook nu weer een verheugende opkomst ondanks het feit dat een zestal trouwe bezoekers op vakantie was in het buitenland. Dit keer hadden zich 25 leden aangemeld waaronder ook een nieuw lid met zijn echtgenote.

Een welkomstwoord van onze voorzitter Ans Bos vormde de aftrap waarbij allereerst werd stilgestaan bij hen die ons in 2023 ontvielen.

Vervolgens kregen we te horen hoe de bijeenkomst er zou uit zien en is de situatie van de vereniging in 2024 en volgende jaren en de gevolgen voor de districten in het kort door Ans Bos uitgelegd. In de bijeenkomst van april '24 zal bij dit onderwerp uitgebreider worden stil gestaan door Bianca Kruize, in het bestuur verantwoordelijk voor de districten, omdat zij dan als spreekster is uitgenodigd.

De loterij die hier op volgde was met name voor twee van de vijf tafels een succes al is dat van minder belang want het gaat tenslotte om het samenzijn en de gezelligheid.

Gezellig daarna was het ook met een drankje en ....nou niet een hapje, maar een uitgebreid koud buffet als voorgerecht en daarna een warm buffet, zoals altijd prima verzorgd, veel diverse gerechten en zeer smakelijk.

Een nagerecht mag niet ontbreken en dat was dit keer een buffet van diverse soorten ijs met uiteraard slagroom en cake.

Een zeer geslaagde dag met als afsluiting een kerst attentie voor de leden als afsluiting.

Als district Midden – Nederland zien wij 2024 met vertrouwen en vol enthousiasme tegemoet!





## **Oorlog en ziekte.**

**Oorlog en ziekte ligt dicht opeen.**

**Er zijn winnaars en verliezers**

**Verliezers zijn zij die ook winnen.**

**Overwinnen van een nederlaag.**

**Toch zijn er naasten die verliezen.**

**Hun levens gezelschap en grote liefde.**

**De kinderen verliezen hun vader.**

**Gesneuveld in de oorlog.**

**Geveld op het slagveld van ziekte.**

**Dus wie zijn de winnaars.**

**Wie zijn de verliezers.**

**We kunnen niet alles verbieden.**

**Maar ernstige ziekte overbieden.**

**Is winnen van een wk.**

**Net als de oorlogen verbieden.**

**Dat voorkomt veel kinderleed.**

**Tranen vloeien er al te veel.**

**Laten het vreugde tranen zijn.**

**Joh O Hair.**

**Dit gedicht is ingezonden door Koos van Haaren.**

